

Sista andakten i Tabor

Artikel är från 2012

Den sista andakten har hållits och kyrkan avkristnats. Till slut var det bara tre medlemmar kvar och omöjligt att hålla liv i församlingsarbetet. Efter 98 år stänger Gun-Britt Uppgård, 68, porten till Taborkyrkan i Hässjö för sista gången. Inte utan visst vemod ska tilläggas.– Det känns sorgligt. Kyrkan har varit en samlingspunkt för alla i bygden, säger hon.

Många vägförare har genom åren noterat den röda träbyggnaden längs E4 i Hässjö, på gränsen mellan Ångermanland och Medelpad. En och annan har säkert också undrat vad som försiggår bakom dörrarna i huset med den stora Taborskylten.

Att det är en kyrka är säkert inte allom bekant på dessa breddgrader eftersom bara ett fåtal kyrkor och kapell inom väckelserörelsen bär detta namn.

Men nu har den sista gudstjänsten hållits, kyrkan avkristnats och församlingens sista tre medlemmar får söka sig till andra församlingar i närområdet. Efter avsakraliseringen är det inte någon kyrka längre,

För Gun-Britt Uppgård faller det sig naturligt att hädanefter lyssna till Guds ord i den baptistförsamling i Söråker där maken sedan länge varit medlem.

Söndagen för en dryg vecka sedan hölls den sista andakten. För första gången på mycket länge var kyrksalen fylld till sista plats. I bänkarna satt många av de gamla medlemmarna som nu spritts över landet.

Fram till och med 2006 hölls söndagsskola varje vecka i Tabor, men sedan den las ned har det bara varit sporadisk verksamhet i lokalerna.

Fotnot: Tabor är namnet på ett berg i Galileen öster om Nasaret i Israel som förmodats vara platsen för Kristi förklaring.

Artikeln är från 2012 och där står att verksamheten avslutats efter 98 år. Starten bör alltså ha varit 1914. Församlingen där tillhörde "Helgelseförbundet", en Örebrovariant av baptisterna. Bergmans i Byn samt Olofssons i Västansjö var två drivande familjer. I "norr" var bl.a. Bylund i Krånge mycket aktiva.

Bergmans fru Hilda Elisabet (Norlin) var från Sörkrånge. Dottern (Gunhild Elisabet) var ju gift med "postmannen" Valter Pettersson.

Elias Norlin i Västerå kom från samma släkt. På hans gård bodde ju även predikanten Palmqvist (Signes far). Han kanske var aktuell som predikant på Tabor? Signe var faster till Lilly Palmqvist som gifte sig med Sven Häggström. Dessa var också engagerade i Tabor.

